

Hij is het licht

De geboorte van Jezus was een bijzondere gebeurtenis. Een gebeurtenis waar al lang naar uitgekeken werd. De profeten hadden al honderden jaren eerder de komst van de redder, de *Messias* voorspeld.

Jesaja 9

*1Het volk dat in duisternis ronddoelt
ziet een schitterend licht.*

*Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.*

...

*5Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.*

Er zijn veel meer profetieën over Jezus. De profeet Jesaja leefde ca. 700 voor Christus. Er was een verwachting dat er een 'redder van Israel' zou komen.

Maar het was ook stil geworden. De profeten spraken al honderden jaren niet meer...

Maar dan is het zover, eindelijk...

Verschillende mensen worden op een bijzondere wijze gewaarschuwd.

-Maria, de moeder van Jezus, heeft natuurlijk haar ontmoeting met een engel die haar verteld dat ze zwanger zal worden.

-Ook Jozef, haar verloofde wordt door een engel op de hoogte gebracht.

-En ook de herders worden door een engel gewezen op de geboorte van Jezus.

-De magiërs uit het Oosten die door een ster geattendeerd worden op de geboorte van een koning.

-omdat de magiërs bij koning Herodus langsgaan is ook hij op de hoogte.

-En dan is daar Simeon, onze hoofdpersoon in het toneelstuk.

Hij is door de heilige Geest gewaarschuwd.

Niet ieders reactie op de aankondiging van de geboorte van Jezus is hetzelfde:

- De meesten zijn blij: Jozef, Maria, de herders, de magiërs, Simeon, zijn allemaal blij.
- De reactie van Herodes is totaal anders, hij is boos en bevreesd voor zijn positie. Hij besluit om Jezus te proberen te doden. *Hij geeft opdracht om alle jongetjes van twee jaar en jonger in de wijde omgeving om te brengen...*

De geboorte van Jezus is een geschiedkundig feit. Niet alleen de Bijbel bericht hierover, ook Romeinse geschiedschrijvers maken hier melding van. De geboorte van Jezus is geen verzinsel. Daar is wetenschappelijke consensus over.

En vandaag, in 2025, zijn er naar schatting zo'n 2,5 miljard Christenen op deze wereld. Dat bewijst dat de geboorte van Jezus heeft wel iets teweeg heeft gebracht. Niet alleen zijn geboorte, vooral *zijn leven*, de boodschap die Hij verkondigde. En uiteindelijk zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.

Wat een impact heeft de komst van Jezus gehad. *2,5 miljard gelovigen...*

En toch, *ik weet niet of jij dat ook hebt*, ik zou willen dat zijn komst voor iets meer vrede zou hebben gezorgd...
Hij is toch de Vredevorst?

Wat waren de woorden van Simeon ook al weer toen Hij Jezus zag:

Lucas 2

²⁹Heer, ik ben uw dienaar. Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt.

³⁰Want nu heb ik zelf de redder gezien. ³¹U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. ³²Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u. Hij is de held van uw volk Israël.'

Jezus is redder van ALLE volken.

Hij is het licht en wijst de volken de weg naar u.

Jezus brengt vrede op een andere manier dan je zou verwachten. Jezus is geen koning die door middel van macht en kracht vrede afdwingt. Jezus is niet gekomen om een vredesakkoord te sluiten. Om een compromis te sluiten, het resultaat van een onderhandelingen, het resultaat van een machtsspel. Hij is niet gekomen om een winnaar of verliezer van een oorlog uit te roepen.

Hij was ook een andere koning dan iedereen dacht, ook dan Herodus dacht. Zijn koninkrijk is niet als alle andere koninkrijken.

Jezus is een koning die in een stal werd geboren...

Jezus was een koning die de voeten waste van zijn leerlingen. *Het is de omgekeerde wereld, zou je zeggen.*

En zo is het ook, in Zijn koninkrijk is alles anders.

Marina, mijn vrouw, werkt in een woonzorgcentrum en werkt met mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Vorige week was er een mevrouw, een bewoner, die heel graag met Marina wilde spreken. En Marina had die dag de sterke aandrang om bij deze vrouw langs te gaan. Deze vrouw had in de Bijbel gelezen. En ze wou Marina vertellen wat ze had ontdekt: ze had gelezen dat Jezus altijd opkwam voor de zwakken, de weduwen, de wezen, de armen, de lammen en de blinden, de kinderen, prostitués, de mensen die uitgekotst werden door de maatschappij. Deze mevrouw had tientallen jaren niet in de Bijbel gelezen. Maar nu, door deze verhalen heen, had God tot haar hart gesproken. Ze was blij en opgewonden. Het was een bijzonder gesprek.

*Ik weet nog dat Marina thuiskwam die avond en onder de indruk was van de Heer. God had zich laten zien aan deze mevrouw. Hij scheen met zijn licht in haar duisternis...
Hij bracht vrede in haar hart. Deze mevrouw had een ontmoeting met haar redder.*

Ondertussen is deze mevrouw overleden...

De vrede die Jezus brengt heeft te maken met*ontmoeting*. Deze mevrouw zag ineens de werkelijkheid over God. Ze zag zijn bewogenheid en compassie met behoeftige mensen.

Lucas 2

³¹U hebt hem gestuurd om alle volken te redden. ³²Hij is het licht, hij wijst de volken de weg naar u.

Jezus is gekomen om de werkelijkheid over God te openbaren. Hij wijst ons de weg naar God.

Natuurlijk hoef je niet te wachten tot je sterfbed, zoals bij deze mevrouw, om Hem te ontmoeten.

God is altijd bezig om zichzelf te laten zien. De vraag is meer, wanneer staan wij open om Hem te ontvangen?

Vandaag kun jij naar huis gaan met vrede in je hart.

Vandaag kan jij naar huis gaan met een andere kijk op God en een andere kijk op mensen.

Vandaag kan jouw leven veranderen.

Zullen we bidden?